



Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166
www.hervormdkampereiland.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende
2^e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Maandbrief februari - maart 2024

De kerkdienst kunt u volgen door naar de website van de kerk te gaan:
www.hervormdkampereiland.nl

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons weten met een mailtje aan de scriba.

Livestream



Hervormde Gemeente
Kampereiland

Van de kerkelijk werker

Waakt en bidt

'Als ik wat voor je kan, dan zeg je het maar'. Een mooie en goedbedoelde uitspraak. Want de ander is helemaal niet geneigd om hulp in te schakelen. Dat weet ik en toch zeg ik het vaak genoeg. Hulp moet je doen. Niet wachten tot de vraag. Zoiets zien we terug bij de discipelen in Gethsemané (Lu. 22: 39-46). Even daarvoor hadden ze tegen Jezus gezegd 'als we wat voor U kunnen doen, dan zullen we er voor U zijn'. Niet dus. Ze slapen. En Jezus is in doodsangst. Sterker nog, Hij vraagt om hulp maar krijgt deze niet. Laten we niet met slaap in de ogen door de wereld te gaan. Ervoor waken om het leed van deze wereld te missen. De wereld en onze medemens vraagt om hulp. Laten wij niet slapen. Waakt en bidt. *Bart van 't Ende*

Vierende gemeente

Zondag 25 februari 2e Lijdenszondag

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. G.J. Röben, Vollenhove

Kindernevendienst: Corjanne

Oppasdienst: Annita en Danny

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Binnenlands diaconaat

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van

mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken om betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners wat bij hen leeft en zich te ontwikkelen.

Zondag 3 maart 3e Lijdenszondag

Tijd: 10.00 uur

Open dienst

Kindernevendienst: Annejet

Oppasdienst: Rina en Daan

1e Collecte: Diaconie en Kerk

2e Collecte: Vervolgde Christenen

Zondag 10 maart 4e Lijdenszondag

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Mw. Heidi Kramer-de Jong,
Emmeloord

Kindernevendienst: Hetty

Oppasdienst: Annejet en Henriëke

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Orgel

Woensdag 13 maart Biddag

Tijd: 19.30 uur

Voorganger: Dhr. A.B. van 't Ende

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Diaconie

Zondag 17 maart 5e Lijdenszondag

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. Mw. Maartje van Veluw, Kampen

Kindernevendienst: Karolien

Oppasdienst: Jennemariëke en Oane Gerrit

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Kampereiland helpt!!!

Zondag 24 maart Palmpasen

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. A. Palland, Mastenbroek

Kindernevendienst: Brenda



Oppasdienst: Gerja en zoons
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Onderhoud

Donderdag 28 maart Witte Donderdag
Heilig Avondmaal
Tijd: 19.30 uur

Voorganger: Ds. F. Verboom
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: HOE

Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag
Vesper

Tijd: 19.30 uur
Voorganger: Ds. F. Verboom
Collecte: geen

Zondag 31 maart Pasen
Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Dhr. A.B. van 't Ende
Kindernevendienst: Hetty
Oppasdienst: Marten en Eline
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Werelddiaconaat

Pastorale gemeente

Open dienst

Op 3 maart is de morgendienst een Open dienst met medewerking van Karst de Vries. Hij wil ons laten kennis maken met verhalen van mensen uit de vervolgte kerk, onze broeders en zusters die leven in landen waar je geen Christen mag zijn maar het toch zijn!

Het stelt ons ook voor de vraag wat wij zouden doen. En hoe dan? Wat kunnen we nu doen? Meer vragen dan antwoorden.

We nodigen iedereen uit om op zoek te gaan, eerst naar de vragen en misschien krijgen we dan ook wel antwoorden.

De collecte in deze dienst is voor: Steun aan vervolgte Christenen.

Na de dienst willen we u uitnodigen om met elkaar koffiedrinken voor in de kerk.

Biddag voor gewas en arbeid

Op woensdag 13 maart willen we om 19.30 uur bij elkaar komen om te bidden. Centraal zal de bovengenoemde tekst uit Lukas 22: 39 – 46 staan. De slapende mensen in de wereld en het reddende gebed van Jezus.

Agenda

4 maart Bijbelkring
6 maart Samen op Weg
7 maart catechese
19 maart kerkenraad
21 maart catechese

Lichtspots

Vorig jaar hebben we met het verjaardagsfonds gespaard voor lichtspots voor in de kerk.

Dit om een betere belichting te krijgen op het voorste gedeelte van de kerk, als ook voor de kijkers van de livestream een betere belichting op het beamerscherf.

Eind vorige jaar waren de lichtspots geïnstalleerd door de firma Schaapsound, toen bleek er 1 spot defect te zijn (garantie). Sinds enkele weken werkt alles zoals het hoort en staat de voorganger letterlijk 'in de spotlight'.



Het bloembed

Deze maand is gekozen voor de brem. Deze komt niet voor in onze bloembak, maar past wel mooi bij het begin van de 40 dagen tijd.



Begin van de veertigdagentijd



Elia trekt om zijn leven te redden de woestijn in. Na een dagreis komt hij bij een bremstruik aan en gaat eronder zitten. Zijn gehoor geven aan de stem van God wordt hem teveel en hij verlangt te sterven. Hij valt in slaap onder de bremstruik.

De Veertigdagentijd is de periode van zes weken voorafgaand aan Pasen. Men rekent veertig dagen terug, maar telt de zondagen niet mee. Het is de tijd voorafgaand aan Pasen en Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Na de uitbundigheid van carnaval komt de ingetogenheid, beginnend met Aswoensdag.

De vastentijd is als een tocht door de woestijn op zoek naar leven. Het is een periode Zitten onder de bremstruik en wijst op eenzaamheid en dood.

De (gele) brem zoals wij die kennen is kleiner dan de (witte) uit het midden oosten.

Actie Kerkbalans 2024

In januari was de Actie Kerkbalans. Het College van Advies wordt bij dezen bedankt voor het wegbrengen en ophalen van de enveloppes.

De toezegging van de gemeenteleden is € 28.764,50.

Begroot was €28.000! We zijn heel dankbaar voor dit resultaat.

Het Banknummer is NL59 RABO 0373 7473 65 tnv CvK Hervormde Gemeente Kampereiland.

Kerk zijn kun je niet alleen. Alleen samen kunnen wij een gezonde, levende Kerk zijn.

Namens de kerkrentmeesters bedankt.

In pastoraat ontvangen door Bart van 't Ende € 100,-

Appostelapp

Sinds de introductie van de nieuwe Appostel app in september, hebben we ondertussen al 47 gebruikers mogen verwelkomen in de app!

De aankomende periode zal de app steeds meer gevuld worden met nieuwsberichten, agenda items ect.

Mocht u / jij nog hulp nodig hebben voor het gebruik van de app of de installatie daarvan of heeft u vragen, wij helpen u graag!

Verantwoording van de collectes in het 4^e kwartaal 2023

10/1/2023	Christenen voor Isr	100,20
10/8/2023	Diaconie	57,20
10/15/2023	HOE	117,04
10/22/2023	Onderhoud	80,41
10/22/2023	???	1,86
10/29/2023	Kerk	110,11
11/1/2023	Kerk in actie	629,41
11/1/2023	Voedselbank	118,00
11/5/2023	Orgel	86,36
11/12/2023	Onderhoud	43,89
11/19/2023	Kerk	65,48
11/26/2023	Vluchtelingenwerk ^K	97,45
12/3/2023	Edukans	29,96
12/10/2023	Orgel	67,63
12/17/2023	Onderhoud	77,39
12/24/2023	Kerk	54,00
12/25/2023	Kinderen in de Knel	88,33
12/26/2023	Missie Afrika	402,69
12/31/2023	Tearfund	61,30
12/31/2023	Stichting Ellinor	44,50
4ekwartaal	Diaconie en ker zending	989,13 624,98

Rekeningnummers

Het rekeningnummer van de kerk is NL59 RABO 0373 7473 65 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).

Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.

Kamperveen- Pacureni; 25 jaar verbonden.

Tussen Kerst 1998 en de eerste dagen van 1999 was het eerste bezoek aan Pacureni ter voorbereiding voor de werkweken die in de zomer zouden plaatsvinden. Hoe zou dat verder gaan? Men kon toen niet bedenken dat 25 jaar later de contacten er nog steeds zijn. Op 20 januari werd aandacht geschonken aan dit 25-jarig "jubileum".

Het voorbereidende werk bestond uit het benaderen van: oud- commissie leden, vrijwilligers die de vrachtwagens laden, de chauffeurs die de ladingen naar Roemenië brengen en de jongeren die op werkweken zijn geweest gedurende de jaren. Ze kregen bij de uitnodiging de vraag of men leuke anekdotes en foto's had van hun ervaring. Dat leverde een flink aantal verhalen en foto's op. Ilya en Esther hebben hiervan een hele mooie presentatie gemaakt die op zaterdagmiddag op de bijeenkomst werd getoond. Voor en na de presentatie werden nog veel meer beeldmateriaal getoond.

We waren ook heel blij dat de dominee van Pacureni, Janos Biro, zijn vrouw Agatha, Rudolf en Erika Gabor aanwezig waren gedurende deze dagen. Dondermiddag waren ze al geland in Dortmund. Daar hebben we ze opgehaald en op zondagavond ook weer terug gebracht. De vrijdag hebben ze enkele bezienswaardigheden bezocht evenals de zaterdagmorgen.

Tijdens de bijeenkomst van zaterdagmiddag heeft Janos ons bedankt voor alles wat we voor Pacureni hebben mogen doen, op welke wijze dan ook. Na het officiële gedeelte hebben we onder het genot van een hapje en drankje nog mogen genieten van de vele verhalen.

Op zondagmorgen werd de kerkdienst geleid door ds Versluis. Ds Versluis was de predikant van Kamperveen toen de verbinding met Pacureni tot stand gekomen is. Tijdens deze dienst mochten we God danken dat Hij toen met ons meegereisd is naar Pacureni en telkens weer ons begeleidt. Zoals ds Janos Biro zo mooi zei: Er zijn heel veel mooie herinneringen die in onze gedachten. Maar



niet alleen in onze gedachten maar ook in ons hart!

Een paar prachtige dagen vol mooie herinneringen.

Op zaterdagmiddag werd de vraag gesteld: Hoe gaan we verder?

Janos gaf aan dat goederen, in welke vorm dan ook, heel welkom zijn. De bewoners kijken altijd uit naar de komst van het transport. Wat volgens hem ook heel belangrijk is: Het persoonlijk contact. Dat laatste geldt ook voor ons. Daar gaan we weer voor.

Voor wat betreft de goederen: Heel belangrijk is op dit moment dat alles schoon wordt

aangeleverd. Er komen steeds meer regels waar we aan voldoen moeten om goederen naar Roemenië te transporteren.

We hopen september een vrachtwagen te kunnen vullen met goederen. Maar er kunnen nog wel spullen bij. Er is nog geen vracht vol in de opslag bij Ruth en Hilly. Als u meubelen oid naar de familie Kloek wilt brengen: Graag op zaterdagmorgen tussen 10.00 -12.00 uur. Lukt dat niet? Even een telefoontje (038 3636273) en er kan een afspraak gemaakt worden.

Ook mag er eventueel (graag in overleg) spullen gebracht worden bij Kor (tel 06 23911906)